

Wapperen in de Euroborg bij FC Groningen- SC Heerenveen.

Zondag 13 september zijn de D junioren samen met de begeleiders naar de FC geweest om te wapperen in de Euroborg. Dit is ontstaan doordat Jos een formulier heeft ingevuld met het idee nooit geschoten is altijd mis en we zullen er wel niets van weer horen, maar tot zijn verbazing kwam zijn formulier als eerste uit de bus en werden wij uitgenodigd om op het veld te gaan wapperen voor de wedstrijd FC Groningen – SC Heerenveen de derby van het noorden. Zondag ochtend om 10 uur hebben wij ons verzameld bij de kantine van VVS en zijn we vertrokken naar de Euroborg. We werden bij de hoofdingang ontvangen en naar binnen begeleid, waar vele foto's hingen van oude spelers: van Tichelen – familie Koeman - Peter Houtkamp – Suarez om maar een paar te noemen. Eenmaal in onze kleedkamer aangekomen stelde de begeleiders zich voor aan de wapperaars en legde hij uit wat er allemaal ging gebeuren. De wapperaars gingen eerst oefenen op het veld en kregen ieder een plek om de shirt en werd Liane uitgeroepen als coördinator. Zij kreeg het signaal van wapperen of opruimen en het veld verlaten. Eenmaal terug in de kleedkamer heeft men zich in de tenue gehesen en na iets gedronken en het een en ander genuttigd te hebben ging het feest eindelijk beginnen. De begeleiders werd verzocht om tijdelijk op de tribune te gaan van de sponsors. Onze toppers gingen het veld op en legden het shirt op de midden stip en knielden tot het moment daar was. De spelers kwamen het veld op en daar was het sein men wapperde of hun leven er van afhing, na het voorstellen en handen schudden van de FC spelers moesten ze het veld verlaten en gingen we weer naar binnen.



Echter dat wij naar binnen gingen werd er al gescoord 1-0 Hoesen de wedstrijd was begonnen. We kregen onze intreekaarten en hebben onze plekken ingenomen op de tribune waar al snel de 2-0 viel door Linsen. Groot feest onze dag kon niet stuk. Helaas kreeg Heerenveen ook nog een goal in een moment dat de FC even de teugels liet vieren, maar door een tactische wissel van de hoofdtrainer Van Loo scoorde Mahi de 3-1 en was de wedstrijd binnen en bleven de drie punten in de Euroborg. Bij het verlaten van het stadion zongen onze toppers vele zangkoren en genoot ieder van de overwinning. Na een bezoek aan de Mac. is ieder weer thuis afgezet en was het een dag om nooit te vergeten.



Enkele zang koren die men naar voren bracht zijn:

- 1) La la laaa- la la – laaa – la –la laaa
- 2) Wat zijn die vriezen stil.
- 3) Anti vriezen.

Het was super!!!

Gr. Hindrik